

Ἡ ὁ Δ.Σ. τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Βραγγιαντῶν «**Ἀναστάσιος Ἰώρδιος**», τιμῶντας τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, μέρος τῶν λειψάνων τοῦ ὁποῦο φυλάσσεται στὸν ἑνοριακὸ ἱερό ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μεγάλων Βραγγιαντῶν, καὶ σὲ ἀνάμνηση τῆς λαμπρῆς γιορτῆς τὰ παλαιότερα χρόνια στὸ χωριό μας, ἀποφάσισε νὰ προτείνει στὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τοῦ Συλλόγου — ποὺ ἔχουν τὴν δυνατότητα τὴν ἐποχὴ αὐτῆ — νὰ ἐπισκεφθοῦμε, προσκυνηματικῶς, τὴν Κυριακὴ 10 Φεβρουαρίου (τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους) 2008 τὰ Μεγάλα Βραγγιανὰ καὶ νὰ παρευρεθῶμε στὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου.

Μὲ τὴν χειρονομία μας αὐτὴ θέλομε ἐπίσης νὰ τιμήσουμε καὶ τὸν ἱερέα τοῦ χωριοῦ μας **π. Παναγιώτη Τσιώλη** ὁ ὁποῖος κάθε χρόνο, αὐτὴ τὴν ἡμέρα, σὲ δύσκολες γι' αὐτὴ τὴν ἐποχὴ καιρικῆς συνθῆκες, παρίσταται καὶ ἱεουργεῖ στὸν ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, μαζί μὲ τοὺς λιγιστοὺς μόνιμους κατοίκους, τοὺς ὁποῖους εὐελπιστοῦμε νὰ «ζεστάνομε» μὲ τὴν παρουσία μας, στὴν «καρδιά» τοῦ χειμῶνα.



Ἰοστεφυλάκιο τοῦ Ἁγ. Γεωργίου ὅπου φυλάσσονται ὀστά τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους.

Πολιτιστικὸς Σύλλογος Βραγγιαντῶν «**Ἀναστάσιος Ἰώρδιος**»



Προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη
στὰ Μεγάλα Βραγγιανὰ
τὴν Κυριακὴ 10 Φεβρουαρίου 2008,
ἑορτὴ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους.



Φωτὸ: Ηλίας Προβόπουλος

Ἱερός Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Μεγάλων Βραγγιαντῶν

Σύντομος βίος του Ἁγίου Χαράλαμπος

Ηταν ιερέας στην Μαργησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἐζῆσε στά χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ Σεβήρου, αὐτοκράτορα στή Ρώμη (193 - 211 μ.Χ.) καί τῆς ἡγεμονίας στή Μαργησία τοῦ Λουκιανού.

Ὅταν τὸ 198 ὁ Σεπτίμιος Σεβήρος ἐξαπέλυσε διωγμὸ κατὰ τῶν Χριστιανῶν ὁ ἔπαρχος Λουκιανὸς συνέλαβε τὸν Ἅγιο Χαράλαμπο καὶ γιὰ τὴν ἄρνησή του νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸν Χριστό, τοῦ ἀφαίρεσε τὰ ἱερατικά ἄμφια καὶ διέταξε τοὺς δημίους νὰ τοῦ γδάρουν ὄλο τὸ σῶμα. Ὁ Ἅγιος ὑπέμεινε μὲ πόση καρτερία τὰ βασανιστήρια ὥστε οἱ βασανιστές του Πορφύριος καὶ Βάππος πίστεψαν στὸν Χριστὸ καθὼς καὶ τρεῖς παρερισκόμενες γυναῖκες.

Ἀργότερα ὁ ἴδιος ὁ Σεβήρος παρέπεμψε τὸν Ἅγιο σὲ δῆμιο γιὰ νὰ τὸν ἀποκεφαλίσει μὲ ξίφος. Ὁ Ἅγιος ὅμως παρέδωσε στὸν Κύριο τὴν ψυχὴ του, προτοῦ ὁ δῆμιος τὸν ἀποκεφαλίσει. Ἦταν 10 Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 202 μ.Χ.

Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος θεωρεῖται ὡς ὁ Ἅγιος τῆς θεραπείας διαφόρων ἀσθενειῶν, τῆς ἀποτροπῆς τῶν φυσικῶν καταστροφῶν, τῆς ἀντιμετώπισης τῆς πείνας, τοῦ λοιμοῦ καὶ τῶν ἐπιδημιῶν. Εἶναι ὁ Ἅγιος τῶν φτωχῶν, ὁ παρηγορητὴς τῶν ἀδυνάτων καὶ ὁ θεραπευτὴς τῶν ἀσθενῶν.



Ὁ Ἅγιος παραδίδει τὸ πνεῦμα πρὸ τῆς ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ δημίου



Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος διὰ χειρὸς Φωτίου Κόντογλου (1955)



Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος γέρων μακρυγένης καὶ ὀξυγένης φορεῖ τὸ πολυσταῦριο φελόνι τοῦ ἱερέα. Ἡ ἔκφρασή του εἶναι σοβαρὴ καὶ διαπεραστική. Ὁ Φώτιος Κόντογλου (1895-1965) ἀριστογράφησε τὸν Ἱερό Ναὸ τοῦ Ἁγίου Χαράλαμπος Πολυγώνου (Πεδίον Ἄρεως) Ἀθηνῶν.